



# Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 4 oktober 2020 15<sup>e</sup> jaargang nr. 2

**Kleur van de zondag: groen**

**Ochtenddienst:** In de storm komt God tevoorschijn...?!

**Aanvang: 10.00 uur**

**Voorganger:** ds. H. Zeeman, 's Gravenzande

**Collecte:** 1. Diaconie 2. Kerk

**Organist:** J. Bouwmeester-Koole

**Gebedspunt:** Bidden wij om inzicht in Gods plan met Israël.

**Vandaag zingen wij:**

Psalm 27 vers 1 en later vers 7

Lied 762 vers 4

Lied 316 vers 1

Lied 985: 1 en 2

Lied 722: 1 en 2

Lied 936: 1, 2 en 3

Lied 352: 1 en 7

**Eerste Schriftlezing: Job 30: 20-27 (NBV)**

<sup>20</sup>Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien.

<sup>21</sup>U bent wreed voor mij geworden, met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd.

<sup>22</sup>U tilt me op en laat me rijden op de wind, uw woedende storm schudt mij heen en weer.

<sup>23</sup>Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft, naar het huis van samenkomst voor alle levenden.

<sup>24</sup>Maar keert men zich tegen een mens in nood, wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept?

<sup>25</sup>Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde? Had ik geen medelijden met de behoeftige?

<sup>26</sup>Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam, het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.

<sup>27</sup>Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust...

**Tweede Schriftlezing: Markus 4: 35-41 (NBV)**

<sup>35</sup>Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.'

<sup>36</sup>Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op.

<sup>37</sup>Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan.

<sup>38</sup>Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden:

'Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?'

<sup>39</sup>Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.

<sup>40</sup>Hij zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?'

<sup>41</sup>Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar:

'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?'

**Inleiding bij zondag 4 oktober**

'*Waar is God nu?*' Deze vraag is altijd essentieel deel van de menselijke geloofservaring, vooral in een crisistijd! Daarom gaat de Bijbel deze vraag ook niet uit de weg. We zouden kunnen zeggen dat de Bijbel ons helpt om een spiritualiteit te vormen die deze vraag onderzoekt.

Waaruit bestaat deze spiritualiteit dan?

Job geeft ons een idee van hoe dit vorm krijgt. Hij grijpt God en plaats Hem voor ons gerecht. Deze benadering brengt een geestelijk proces op gang. Wat is dan de geloofsgroei die we meemaken? Van verdragen naar je gedragen weten.

In het NT scheidt Jezus vervolgens een helder scenario waar we deze geestelijke gang die Job aangeeft, zelf mogen uitspelen. We lezen Job. 30:20-27 en Mark. 4:35-41.

Henk Zeeman vdm

**Kindernevendienst**

Vanwege de coronamaatregelen zal de vorm van de nevendienst er voorlopig iets anders uitzien. We willen graag voorkomen dat de kinderen tweemaal door de banken en de zaal tijdens de dienst lopen, daarom hebben we gekozen om, eens in de twee weken, een nevendienst tijdens de gehele dienst te houden. U kunt uw kind(eren) aan het begin van de dienst naar het Baken brengen en aan het einde van de dienst weer ophalen. Voor kinderen van de basisschool zullen de komende nevendiensten plaatsvinden op: 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december. De 12+ nevendienst is er weer elke week. Bij binnenkomst in de kerk zijn links de achterste banken gereserveerd voor tieners.

**"Bijna wintertijdwandeling" 22 oktober**

Om elkaar te kunnen blijven ontmoeten en van het thema: "het goede leven" een heel jaar lang te genieten hebben we een aantal activiteiten bedacht die we het komende jaar willen organiseren voor en met jullie. We trappen af met de bijna wintertijdwandeling op 22 oktober en

verzamelen om 19.00 uur bij het Bakken. Een mooi vervolg op de startdienst! Houd de aankondigingen over deze wandeling en volgende activiteiten in de gaten!  
De ouderlingen

### **Toelichting diaconiecollecte**

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, en elke patiënt, brengen ze die droom in vervulling.

Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart - de Africa Mercy. Het grootste particuliere varend ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te helpen.

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben.

Omdat met deze hulp mensen vaak weer een beter en menswaardiger leven krijgen bevelen wij deze collecte dan ook van harte bij u aan. Geeft U liever een gift dan kan dit; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. Mercy ships.

De diakenen.

### **Bloemengroet**

De bloemen van zondag 27 september zijn gegaan naar Bertus Ruijsbroek, Kerkstraat 1. En naar Marijke en Ton van Leeuwen, Fuutlaan 3.

### **Kringloopmarkt**

De opbrengst van de kringloopmarkt van de maand september is, ondanks alle corona maatregelen, gekomen op het mooie bedrag van € 2357,95. Met dank aan allen die hieraan op allerlei manieren hebben meegewerkt.

Bij de eerstvolgende kringloopmarkt (10 oktober) is er ook een speciale afdeling voor Kerst artikelen. Met vriendelijke groet,  
Het kringloopteam

### **Nieuwe maatregelen**

We zijn bijzonder dankbaar dat er voor de kerkdiensten een uitzondering gemaakt wordt op de coronamaatregelen. Daardoor voelen we de noodzaak om zuinig met dit voorrecht om te gaan, zodat we het niet kwijtraken. Gelukkig kunnen de kerkdiensten doorgaan, zoals we dat

nu al gewend zijn. Voor alle duidelijkheid volgt hierna een opsomming van de maatregelen zoals die nu van kracht zijn. Maar gezien het toegenomen risico op besmetting willen we twee dingen aanpassen. We adviseren kerkgangers om bij binnenkomst een mondkapje te dragen totdat u op uw zitplaats heeft plaatsgenomen en wanneer u weer van uw zitplaats opstaat. Geen verplichting, maar een dringend advies. Het koffiedrinken na de dienst en doordeweeks zal in ieder geval in de maand oktober niet plaatsvinden. Daarna hangt het af van de ontwikkelingen of de ontmoetingen in het Bakken weer mogelijk worden. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking. De nevendiensten en de clubs mogen doorgaan zoals gepland.

### **Dit zijn de belangrijkste regels voor het kerkbezoek.**

Indien u verkouden bent, verhoging hebt, kort geleden in het buitenland bent geweest, iemand in uw nabije omgeving hebt met coronagerelateerde klachten: blij thuis.

Bij binnenkomst in de kerk worden naam en adresgegevens genoteerd en bewaard voor zolang nodig is.

Desinfecterende handgel wordt aangereikt. Zitplaatsen worden aangewezen.

Advies is om een mondkapje te dragen bij binnenkomst totdat u op uw zitplaats heeft plaatsgenomen en wanneer u weer van uw zitplaats opstaat.

Maak geen gebruik van de garderobe.

Samenzang is niet toegestaan. Er zal een klein groepje voorin zingen.

Bijdragen aan de collecten kunnen bij de uitgang in de daarvoor bestemde bussen worden gedaan. In oktober zal er geen koffiedrinken zijn.

### **Kopij Zondagsbrief:**

Berichten voor de zondagsbrief van 11 oktober 2020 kunt u sturen naar

[zondagsbrief@protestantschipluiden.nl](mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl) voor donderdag 8 oktober 2020 19.00 uur.

